

Heer Jezus, kom en hoor onze bede !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie - Sidonie BAELE

**Weduwe van de heer
Charles - Louis MARTENS**

Geboren te Sint-Blasius-Boekel op 5 november 1892 en er godvruchtig overleden op 10 december 1980.

Gesterkt door het sacrament der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Voortplanting van het Geloof en van de H. Hartbond.

Lid van de Confrerieën van de H. Blasius, de H. Katarina en de H. Margerita.

«Godvruchtig overleden schrijft men meestal op het doodsprentje. Van onze dierbare overledene mogen we volmondig zeggen : « godvruchtig geleefd » want dat heeft ze tenvolle gedaan. De lange dagen in de lange jaren van haar hoge ouderdom waren gevuld met gebed in haar oude kerkboek en op haar paarnoster. Het was voor haar een ware « hoogdag » als ze ten huize de communie ontving.

Sidonie was zo een mens van de goede oude stempel waar ge moest van houden. Ze was als « de sterke vrouw » uit de bijbel : een

diepgelovige goede moeder van een kroostrijk gezin dat ze lange tijd als weduwe met bekwaamheid beredderde. Haar echtgenoot verloor ze maar al te vroeg. Ook een paar van haar kinderen gingen haar vooraf. Beproevingen bleven haar niet bespaard : niet in haar gezin en niet in haar eigen lichaam.

Met een groot godsvertrouwen en met een bijzondere devotie tot het H. Hart en tot Onze-Lieve-Vrouw ging ze door het leven : christelijk, kerkelijk, bekommerd om haar kinderen en vele kleinkinderen, milddadig voor de goede werken.

Tot haar mag de Heer van leven en dood met reden zeggen : « Welaan, mijn trouwe dienaars, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid. (Evangelië)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank om uw liefde en bezorgdheid om mij. U vooral, mijn dochter Lucie met uw gezin, bedank ik om uw jarenlange opoffering. De Heer moge er u allen om zegenen.

Dierbare verwanten, geburen en kennissen, u bedank ik om uw gebed en blijken van sympathie.

Tot weerziens in het hemels vaderhuis.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons !

H. Maria, moeder Gods, bid voor ons !

De families :

BAELE en MARTENS,

danken U voor uw blijken van kristelijk medeleven.

De hoogmis-namis zal plaatshebben te Sint-Blasius-Boekel op zondag 21 december 1980 te 9.30 u.