

Mevrouw Eugeen BAERT, geboren Mathilde VAN LOOSVELDT ;  
Mijnheer en Mevrouw Kamiel Gentiel BAERT-MAHIEU en kinderen ;  
Eerwaarde Zuster Bernardine, der Grauwe Zusters Penitenten in 't Klooster te Bevere,  
in de wereld Mejuffre Germaine BAERT ;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice BAERT-VAN WAMBEKE en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Gaston BAERT-QUIQUEMPOIX en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice VAN DEN HOLE-BAERT en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Albert HERREMAN-BAERT en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw August BAERT-ROOSE ;  
Mijnheer en Mevrouw Edgard DE ZITTER-BAERT en kind ;  
Frater Antoon BAERT in S. J. ;  
Mijnheer en Mevrouw August BAERT-CHRISTIAENS, kinderen en kleinkinderen ;  
De familieën BAERT, VAN LOOSVELDT, DE ROUCK, GEVAERT en VAN LANCKER.

*Gevoelig aan Uw blijk van deelneming in hun rouw,  
bieden UEd. hun innigsten dank.*



BID VOOR DE ZIEL

van

**Mijnheer EUGEN BAERT**

echtgenoot van

**Mevrouw Mathilde VAN LOOSVELDT**

Lid van den Bond van het H. Hart,  
vereerd met het Burgerlijk Eereteeken v. 1<sup>o</sup> klas '14-'18  
en met de Medaille 2<sup>o</sup> klas v. Moed en Zelfopoffering,  
geboren te Sinte Maria-Horebeke den 1 Januari 1870  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
den 4 Augustus 1947,

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

De duurzame overledene was een trouwe echtgenoot,  
een zorgvolle vader ; tot den laatsten dag van zijn leven  
was hij om de zijnen minzaam bekommerd. Zijn grootste  
behagen vond hij in zijn spontane dienstbaarheid voor  
allen ; deze dreef hij zoo ver dat hij steeds bereid was zich  
edelmoedig te slachtofferen ook voor anderen. — In de  
benauwenste oorlogsdagen heeft hij zulks bewezen, toen  
hij, het gevaar trotserend, door zijn zelfvergeten, ander-  
mans leven wist te redden. Daarom telde hij geen vijanden  
en was hij bij God en de menschen goed gezien.

Hij was eveneens een deugdzaam en rechtvaardig  
man, recht in zijn handel, een stoere werker en een goed  
christen. — Zooals elk goed lid van den Bond van het  
H. Hart, kwam hij uit voor zijn geloof.

*Duurbare echtgenoot, lieve kinders en kleinkinders,*  
gij allen die het voorwerp waart mijner liefde, arbeid en  
zorgen, hebt betrouwen op den Heer, bij wien ik voor U  
zal bidden. Al ben ik gestorven, toch zal ik in U voort-  
leven, indien gij handelt naar wat gij in mij én geleerd én  
ontvangen én gehoord én gezien hebt. Beoefent dat en  
de God van vrede zal met U zijn. Blijft mij dagelijks in  
uw gebeden indachtig, *Gij vooral, mijn duurzame dochter,*  
die ik zoo fier en gaarne den Heer afstond.

*Bemide bloedverwanten en vrienden,* stort ook gij  
een vurig gebed voor mijn ziele rust.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U! (300 d. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! (300 d.)

*Oud. — drukk. Mich. Bevernaege*