



Dankbaar en vroom aandenken ter zielerust van
de Heer

FRANS BAERT

echtgenoot van Mevrouw
MONIQUE Taelman

geboren te Moen op 3 december 1934 en schielijk
overleden te Schorisse, op 26 mei 1976,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Waarom hebt ge ons zo plots en zo vroeg ver-
laten? Hierop zullen wij nooit een bevredigend
antwoord krijgen. Het is het mysterie van leven
en dood.

Er wordt Heer op dit ogenblik en doorheen
gans ons menselijk bestaan toch zoveel aan-
vaarding, berusting en geloof in U gevraagd, dat
wij meteen uw hulp nodig hebben en inroepen.

Heer help ons dit zware offer, deze zware be-
proeving te dragen.

Goede echgenote, graag had ik u deze smart
bespaard : ons leven was zo vergroeid, dat zulk
brutaal afscheid uw eigen leven smartelijk teke-
nen zal, dank voor uw genegenheid en liefde.

Mijn dierbare kinderen, ik had u zo lief, blijf
verenigd een steun voor moeder.

Beminde ouders, schoonvader, broer, zusters,
schoonbroers, schoonzusters en familie, gij die mij

zo dierbaar waart, weest nu een steun voor mijn
gezin die ik zo vroeg heb moeten verlaten.

Duurbare vrienden en geburen, hartelijk dank
voor de vele blijken van genegenheid en troost-
volle attenties. Bid nu allen voor mijn zielerust
en tot zalig weerzien.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Frans BAERT, geboren Monique
Taelman,

Jonge Heer Filip BAERT,
Jonge Heer Lieven BAERT,

Heer en Mevrouw Amand en Maria BAERT-
LAVENS,

Heer Gaston Taelman-Verhoest,

De families BAERT, LAVENS, Taelman en
Verhoest,

danken U voor uw blijken van innige deelneming.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

285