



In de vrede van de Heer
ruste de ziel van

**EERWAARDE ZUSTER
BERNARDINE**

Mejuffrouw Baert, Germaine.

van de Congregatie van de
van de Congregatie van de Zusters-
Penitenten van Zottegem-Velzeke.

geboren te Oudenaarde-Bevere 12 oktober 1896

geproft 28 mei 1919 en zacht in de
Heer ontslapen te Zottegem-Velzeke
9 juli 1974, gesterkt door het Sacrament van de zieken en de Apostolische zegen.

« De ziel van de rechtvaardige is in de hand van God » Deze schriftwoorden mogen toegepast worden op onze duurzame overledene. Haar schoon leven heeft zij gedurende jaren in dienst gesteld van God en de mensen. In stilte, zonder praal leidde zij een voorbeeldig kloosterleven. Zij zocht daartoe sterkte bij de Heer tijdens de Eucharistieviering, en gedurende de dag was het haar gewoonte eens even binnens te gaan in de kloosterkapel om Jezus, die ze vurig beminde, te groeten. Tegenover haar medezusters was zij

de vriendelijke zuster en een gulle lach vergezelde haar behulpzaamheid. Als jonge zuster aangesteld in de opvoeding en de onderwijs van de kleinen, besteedde zij al haar zorgen aan die edele taak. In haar verder kloosterleven is ze ijverig geweest bij de huiselijke taken die de grote familie van een communiteit meebrengen, waaronder de voorname taak van zuster-portierster.

Duurbare Medezusters, ik verbleef zo graag onder U : met U deelde ik zorgen en vreugde : ik dank de goede God met U om de zovele jaren die ik als zijn geroepene mocht doorbrengen.

Duurbare Familie, voornamelijk mijn geliefde zuster Irène, hoeveel liefde en attenties heb ik steeds van U mogen ondervinden .

Ik dank U zeer voor dit alles, en ik blijf steeds bij U hierboven in de schone hemel.

Ik dank U allen en vraag voor mij te bidden.

Heilige Franciscus en Bernardinus, mijn patronen, bidt voor mij.



De Zeereerwaarde Heer Directeur.
De Oversten en Zuster-Penitenten.
De familie Baert

danken.