

Kristelijk sterven is 't eeuwig leven erven !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

HENRI BAERT

geboren te Zegelsem, de 21 April 1872, en er godvruchtig overleden, de 24 Februari 1953, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

**Lid van de Bond van het H. Hart.
Bestuurslid van de Boerengilde.**

In kalme gelatenheid, in vrijwillige onthechting aan het aardse, in totale onderwerping aan Gods aanbiddelijke Wil en in volle berusting op 's Heren goedheid en barmhartigheid is de ziel van deze edele man het eeuwig leven ingegaan.

Laat hem, Heer, door uw HH. Engelen geleid worden tot het Paradijs, opdat hij in vergelding voor zijn tijdelijk leven moge ontvangen het geluk dat geen einde kent bij Uw eindeloze goedheid.

Want hij was een voorbeeld van diep geloof en strenge deugd, en Gij hadt hem, o God, een schone ziel gegeven en haar verrijkt met heerlijke gaven : goedheid, rechtschapenheid en offervaardigheid.

Hij heeft zijn leven doorgebracht in onvermoeibare werkzaamheid en bezorgdheid. Nooit deed iemand te vergeefs beroep op zijn dienstvaardigheid. Wie hem benaderde werd hem een vriend en allen die hem gekend hebben zullen hem in zegening gedenken.

Duurbare Broeders en Zuster, geliefde Neven en Nicht, scheiden valt lastig en pijnlijk, doch in ons H. Geloof vinden wij telkens troost en opbeuring. Ik ga heen met een dankbare herinnering aan uw aller liefde en goede zorgen vooral tijdens mijn ziekte. Laten wij elkander blijven gedenken in een vurig gebed.

Jezus, Maria, Jozef ! (7 j. afl.)

De vier akten. (12 j. afl.)

Uw gebed en uw deelneming in onze rouw was een troost voor ons.

Mejuffer Sophie BAERT ;

Mijnheer François BAERT ;

Mijnheer Jan-Baptist BAERT-DE VOS ;

De families BAERT-VAN DEN ABEELE,

BEDANKEN.

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem