

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JAN-BAPTIST BAERT

weduwnaar van Mevrouw

ODA DE VOS

geboren te Zegelsem, de 18 Juli 1875 en er godvruchtig
overleden, de 27 Juli 1953, gesterkt door de troostmiddelen
van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Heer, deze zware onverwachte slag heeft ons diep getroffen ! Nog was de laatste wonde niet genezen, of daar vraagt Gij van ons een nieuw offer : nu wordt vader zo plotseling, na één dag van ziekte, weggerukt. Toch buigen wij voor U, die de Meester zijt van leven en dood, want wat Gij doet, is wel gedaan. Zo heeft het ook vader gedaan en geleerd, hij die zo vroeg zijn vrouw verloor en die toch moedig zijn taak heeft opgenomen.

Hij was een man, die in eenvoud en goedheid door het leven is gegaan ; één van hen die zonder gerucht of geruis de plicht van elke dag volbrengen en die hun handen weten te vouwen tot gebed boven een leven van arbeid en toewijding...

De ziekte greep hem onverwacht aan. Hij aanvaardde alles vol overgave en zonder klagen. Hij voelde dat hij ernstig ziek was en hij was gelukkig de laatste HH. Sakramenten te mogen ontvangen, die hem sterkten voor dit laatste en grootste offer van zijn leven.

Vaartwel, duurzame zuster en broeder, die mij zo zeer ter zijde hebt ges aan in de zware taak waarvoor ik alleen bleef staan. En gij, mijn duurzame kinderen, mijn trots en mijn geluk in mijn eenzaam leven, blijft eendrachtig en werkzaam zoals ik u heb opgevoed en gekend. Blijft liefderijk en voorkomend voor Tante en Nonkel en bidt veel voor mij, ook voor moeder en voor deze die U helpend zijn voorgegaan. Eens zien wij allen elkaar terug bij God, in het eeuwig geluk.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)
De 4 akten. (12 j. afl.).

Mejuffer Paula BAERT ;

Mijnheer Frans BAERT ;

Mijnheer Jozef BAERT ;

De Familiën BAERT, DE VOS en VAN DEN ABEELE,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen treft.

J. Van Der Donckt, Kostler, Zegelsem