

† OMDAT HIJ ONS LIEF EN DIERBAAR WAS
BEWAREN WIJ DE GEDACHTENIS VAN

DE HEER

Juul Baert

echtgenoot van Mevrouw BERTHA BOONE

Geboren te Poperinge op 12 februari 1908
en godvruchtig overleden te leper
op 29 maart 1977,

gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Voorzitter van de Beheerraad van de
N.V. BOONE INTERNATIONAL.

Erevoorzitter van het Comité ter Bevordering
van Handel en Neringen.

Ondervoorzitter van de Kamer voor Handel
en Nijverheid v. d. Westhoek - Afd. Poperinge.

Er is een mens gestorven
hij was goed en rechtvaardig (Multatuli)

Vader is gestorven zoals hij geleefd heeft,
in stille overgave aan de heilige Wil van God.
En in zijn leven heeft hij nooit iets anders
betracht dan anderen gelukkig en tevreden
te maken.

Wij hebben hem gekend als een man die
zonder gemaaktheid, rechtuit voor zijn mening
uitkwam : overtuigd Vlaming en diep gelovig
mens, was hij rechtschapen in woord en daad.
Wij hebben hem gekend als een goede onder-
wijzer. Hij kweet zijn verheven ambt met toe-
wijding en liefde. Hij leidde zijn leerlingen
met vaste en vaderlijke hand. De jongens
konden naar hem opkijken en van hem leren
leven, schoon leven, kristelijk leven.

Als geboren Poperingenaar was hij met stad
en bevolking vergroeid. Zolang zijn gezond-
heid het toeliet was hij bekommerd met het
bedrijf, dat zijn schoonvader met zoveel be-
kwaamheid had gesticht en geleid. Samen
met zijn echtgenote, zijn kinderen en zoveel
goede medewerkers zette hij zich in om dit

bedrijf groot en schoon uit te bouwen. Hij
was daarbij medestichter en zeer actief voor-
zitter van het Comité van Handel en Nering-
gen. Hij was een man die niets dan vrienden
kon tellen, omdat hij zo openhartig en eerlijk,
zo ongedwongen en eenvoudig met iedereen
kon omgaan. Hij bezat een zeer gevoelig
hart en was steeds gereed om anderen plezier
te doen.

Heer, het doet ons pijn Vader te verliezen.
Hij was immers zo goed voor ons. Voortaan
zullen wij zijn opbeurend woord en zijn wijze
raad zo zeer missen. Goede God, wij buigen
ons hoofd voor Uw Heilig Wilsbesluiten en
we danken U omdat Uw liefde ons zo'n goede
vader gaf.

Beminde ECHTGENOTE, vele jaren hebben
wij lief en leed gedeeld en wij hoopten nog
lang voor elkaar de onmisbare steun te kun-
nen blijven. Dit eerder onverwacht afscheid
moet U dan ook zwaar vallen, maar heb moed
en vertrouwen in de Heer. Dank om al die ja-
ren samenzijn en samen werken. Dank om uw
goedheid, om uw trouwe en diepe genegen-
heid. Onze liefde sterft nooit.

Dierbare KINDEREN en KLEINKINDEREN, ik
was gelukkig om U en om alles wat ik voor
U kon doen. Uw welzijn en toekomst was mijn
dagelijkse bekommernis. Dank U voor uw zo
oprechte liefde. Moge de herinnering van mijn
leven in uw liefdevol gebed bewaard blijven.
Blijft van elkaar houden en weest de steun en
de vreugde van moeder. En gij, Elisabeth,
dank ik voor uw grenzeloze toewijding tegen-
over mij en mijn familie... God zegene en
beware U allen.

En gij allen, mijn lieve ZUSTERS, mijn dier-
bare SCHOONBROERS en FAMILIELEDEN,
dank om uw genegenheid. Vaert wel ende
levet scone. En gij, mijn talrijke VRIENDEN,
en leden van het PERSONEEL van de firma,
laat uw genegenheid blijken door een vroom
gebed en door verdere innige samenwerking.