

Dit weze voor U een vrome en dankbare
herinnering aan



De Heer

Kamiel BAERT

echtgenoot van Mevrouw

Madeleine VANDEMEULEBROUCKE

geboren te Ruiien op 25 januari 1913

en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 7 maart 1987.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Zo plots en onverbiddelijk heeft de ziekte deze sterke en moedige man neergeveld. Wij hadden hem allen zo gekend als iemand die nog vol ijver en levensmoed onder ons leefde en in volle vriendschap met elkeen kon omgaan... Kamiel was een man die graag bij de mensen was, die zijn vele vrienden kende en die ze ook bij hun dood niet vergat... in elke begrafenis zagen wij hem meelevend naar voren komen... laten wij hem dan ook met vriendschap gedenken in een vroom gebed.

M'n dierbare echtgenote, jarenlang hebben wij voor elkaar kunnen zorgen in blijde en droeve dagen; ik vertrouw U nu toe aan de liefde van ons kinderen en kleinkinderen, ik weet dat hun genegenheid alleen de diepe wonde van onze scheiding enigzins kan helen.

Mijn vele vrienden, en gij vooral mijn duurzame familieleden, laat onze vriendschap voortduren in een hoopvol gebed op een betere toekomst waar geen scheiding meer is of verdriet.

H. Cornelius, patroon van onze parochie, wees Gij zijn voorspreker bij de Heer.

Zijn echtgenote:

Madeleine VANDEMEULEBROUCKE.

Zijn kinderen:

Bertin BAERT-(†DEMETS),

Marc en Annette BAERT-DUTRANOIT.

Zijn kleinkinderen:

Kathleen BAERT en verloofde,

Ingrid BAERT,

Connie BAERT.

De families BAERT-VANDENHENDE-DE JONGHE
en VANDEMEULEBROUCKE-JACOBS.

danken U

voor de blijken van deelneming.

Drukk. Huysman-Vanneste, Kluisbergen