

Op U, God, stel ik mijn vertrouwen.

Mevrouw

MARTHA BAERT

weduwe van de Heer MAURICE DE GEEST

Geboren te Eke op 5 december 1914
en te Moerzeke overleden op 9 maart 1995

Gesterkt door het Ziekensacrament

Lid K.V.L.V.

Lid Kath. Ouderlingenbond



De families: Baert, De Geest, De Cnuydt,
Van den Broeck en Colpaert
danken U voor het betuigde medeleven.

Begr. DENERT & C° N.V. tel. 052/47.94.14

Drukk. Verbruggen tel. 7741156

Moeder,

met pijn nemen we afscheid van jou,
je was ons moeder, aan ons verbonden
met jouw liefde voor ieder van ons.

Met vader, ons pit, was je gelukkig
en je genoot van het hof en het land.
Zijn heengaan, zeven jaar geleden
was voor U een harde pijn,
je zocht steun en troost bij je kinderen,
kleinkinderen, familie en geburen.
Met 'n glimlach kon je naar allen kijken
en je genoot dankbaar van elke zorg,
elke dienst aan jou besteed.

In volle overgave aan Gods wil
kon je berusten in je ouderdom en ziekte.
Je was tevreden in het Rusthuis te Moerzeke.
daar kwam de Heer U uitnodigen
om voor eeuwig bij Hem te zijn.

Dank je wel moeder, mit,
om je glimlach, om al je werk, je zorg
en om al de mooie momenten in ons leven.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
ik dank U
om alles wat je voor mij hebt gedaan
aan liefde, zorg en nabijheid.
Ik was er gelukkig om.

Heer, geef haar de eeuwige rust!