

Mensen kunnen voor elkaar wondere wegen zijn!



Aandenken aan het eenvoudig, schone leven van

PROSPER BAERT

echtgenoot van

Mevrouw Adrienne VAN DEN BOSSCHE

geboren te Zulzeke, op 26 juni 1903 en godvruchtig overleden te Mortsel, op 2 januari 1978, voorzien van de sacramenten der zieken.

De dierbare afgestorvene heeft een lange, lange weg getrokken waarlangs anderen op zoek zijn gegaan naar leven en geluk. Met zijn kunstenaarsziel bezat hij een waaier van mogelijkheden, onvermoede rijkdom aan edelmoedigheid, begrip en liefde, waardering, kunst en vreugde.

Hij had ogen om het goede in anderen te zien en te waarderen. Hij had handen om te werken en mee te bouwen aan een betere en schonere wereld. Hij had een hart om een Beste Vriend van elk ander te kunnen zijn. Zijn kristelijke overtuiging was gekapt uit de harde rots van zijn eenvoudig geloof. Toen de ziekte zijn sterk gestel begon af te brokkelen, heeft hij ons verbaasd door de rustige aanvaarding dat zijn taak volbracht

was. Zijn laatste Eucharistieviering en de gave van het Goddelijk Brood getuigden van zijn innerlijke vrede.

Pa, wij hielden van U omdat ge altijd ergens aanwezig waart. Uw eerlijkheid en uw drang naar waarheid groeit in ons voort. Met U was het goed om leven en daarom: Dank, om het leven dat wij hebben gekregen, om wat wij samen deelden. Dank, om ons laatste samen-zijn. Het mooiste, Uw leven hebt gij ons gegeven. Het is niet het einde, slechts even sterven met U, om dan verder te leven met de kracht van Uw geloof in ons.

Gesterkt door Uw geloof willen wij samen blijven leven in liefde en gebed tot de dag van de opstanding.

De Families BAERT, VAN DEN BOSSCHE,
ROGIERS en SPRANGERS
danken voor gebed en medeleven.

Begrav. J. Carvers, opv. Fr. Sestig-Carvers
Tel. 49.84.31 Mortsel Tel. 49.63.47