

Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Prosper, Roger, Petrus Baert

echtgenoot van mevrouw IVONNE COSYNS

geboren te Hamme-Zogge op 5 oktober 1913
en aldaar overleden op 29 maart 1976.

De mens 'n weet 's morgens niet wat de dag hem brengen kan, noch hoe, noch waar de wrede dood hem in de weg springen zal.

De mens weet dat hij eenmaal hier op aarde sterven zal, maar op de vragen: hoe, waar en wanneer, daar blijft hij het antwoord op schuldig. Een mens echter, die leeft als mens en als kristen, heeft hij niet te vrezen.

Onze dierbare overledene was een wijs-voorzichtig en verstandig man. Hard heeft hij gewerkt en gewroet voor zijn schoon gezin; hij was een voorbeeld van daadwerkelijk schoon-kristelijk leven. Hij vond zijn vreugde in zijn thuis, op zijn werk en in de kerk. De vorming en de opvoeding die hij aan zijn kinderen gaf was de juiste en de goede.

Zichzelf vergetend, stond hij steeds ten dienste zelfs tot de laatste ogenblik van zijn aards bestaan, hij dacht enkel aan het geluk van zijn echtgenote en de toekomst van zijn kinderen. Hij kan gerust zeggen: «Een voorbeeld heb ik u gegeven.»

Ook het kruis van zijn ziekte heeft hij moedig en heldhaftig gedragen. Het is een grote genade zulk een in-goede vader gehad te hebben.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen en familie: te vroeg en zo onverwachts komt deze scheiding.

Ik dank u om het grote geluk dat ik in uw midden gekend heb; ik was fier op u. Blijft zoals gij zijt, weest goed voor moeder en voor elkaar. Ik dank u voor alles. Tot weerziens bij de Heer in het Grote Vaderhuis.



*Voor Uw bliken van deelneming
in hun rouw en uw gebed voor de
geliefde afgestorvene, danken u*

*De families BAERT,
COSYNS,
VAN GOETHEM en
LAUWAERT.*

De Kocker & Cornelis, — Hamme
Begravenissen W. D'Hooge - Tel. 47.84.66