

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.

†

## BID VOOR DE ZIEL VAN

Jufvrouw

# SOPHIE BAERT

geboren te Zegelsem, op 26 December 1868 en er  
godvruchtig overleden op 20 April 1954,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.*

Heer, wat is het leven soms hard, en de dood ongenadig ! In de korte tijdspanne van minder dan veertien maanden, zijn er drie duurzame uit ons gezin heengegaan : een wijze oom, een duurzame vader en nu, onze allerbeste tante, die voor allen in ons gezin, broeders en moederloze kinderen, steeds en gedurende vele jaren, als een beste moeder is geweest.

Al werden zij alle drie gezegend met een schone ouderdom, toch behielden zij hun eigen plaats in onze familie en leken zij ons alle evenzeer onmisbaar. Daarom treuren wij over hen en nu over deze, onze geliefde zuster en tante en offeren wij U, o Heer, samen met onze gebeden, onze tranen en onze zuchten.

En al is ons hart gepijnigd, toch blijven wij onderworpen aan Uw H. Wil en aan uw goddelijke beschikking ; vooral omdat wij er van overtuigd zijn dat, in deze zalige Paastijd, — nu onze gedachten en gebeden gemakkelijker verwijlen bij U, die ons geleidt, door Uw Verrijzenis, naar het eeuwig Vaderland, — haar schone ziel, zó stichtend is teruggekeerd in de schoot van haar Schepper, voor wiens eer en glorie zij geleefd heeft, en in wiens heerlijkheid zij nu leven zal in eeuwigheid. Want de dood die zij zag naderen, verschrikte haar niet. Versterkt door een kinderlijk betrouwen op Maria, is zij gestorven in een volkomen onderwerping aan de Wil van God en zij ontsliep zacht in de Heer.

Duurbare broeder, gij blijft nu als de laatste van ons allen achter. Blijf uw ogen richten naar God en Zijn vaderlijke Voorzienigheid zal voor u blijven zorgen en u de ellenden van het leven doen vergeten. Geliefde

neven en nicht, in u vond ik steeds de jeugd van mijn leven ; het was mij een voldoening voor U te mogen zorgen. Ik dank U voor de eerbied en de genegenheid die ik steeds van U mocht ondervinden. Ik dank u vooral voor de goede zorgen waarmede gij mij in mijn oude dag en tijdens mijn ziekte hebt omringd. Blijf nu verder voor nonkel zorgen en gij zult steeds de Heer als de grote Weldoener van uw leven op uw wegen vinden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

---

Mijnheer François BAERT ;

Jufvrouw Paula BAERT ;

Mijnheer Frans BAERT ;

Mijnheer Jozef BAERT ;

De familiën BAERT - VAN DEN ABEELE,

bedanken voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

---

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem