

**A  
V V K  
V**

Bid voor de ziel van

**DE HEER**

**Michaël Kamiel BAERTSOEN**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA-MAJELLA DE POTTER**

gewezen onderwijzer en schoolhoofd  
te Kruishoutem,

gewezen studiemeester aan het  
Vrij Technisch Instituut te Deinze,  
lid van de Bond van het Heilig Hart.

Hij werd geboren te Wannegem-Lede, op 20 september 1898, en is overleden te Kruishoutem, op 31 januari 1969, gesterkt door de troostmiddelen van de Heilige Kerk.

—  
Wij danken God, die ons zulk een goede echtgenoot en vader heeft geschonken. Diep is onze droefheid ; maar groot ook de troost en sterkte, welke wij vinden in de gedachtenis aan zijn vele gaven, waarvan wij toch in de eerste plaats mochten genieten en waaraan wij een diep-erkentelijke herinnering zullen bewaren.

Vader was een man uit één stuk, een man met karakter. Wat hij eenmaal voor waar en levensecht had aanvoeld, dat wou hij dan ook beleven en dienen met volle overtuiging en inzet van al zijn krachten. Als student en jonge onderwijzer ontloek en groeide in hem het schone ideaal : « Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus ». Voor dat ideaal zou hij werken, strijden en offeren...

Zijn oudleerlingen spraken met lof over hun goede Meester, bij wie zij zo goed konden leren. Stipt in alles, gaf hij zich ten volle aan zijn taak van opvoeder van de vlaamse jeugd, eerst als onderwijzer en schoolhoofd ter ge-

meente, later als studiemeester aan het Vrij Technisch Onderwijs te Deinze.

Hij toonde zich steeds zoals hij was : oprecht, dienstvaardig, geestdriftig. Hij had maar één woord : zijn « ja » was « ja », zijn « neen » was « neen » ; hij stak zijn gedachten en gevoelens nooit onder stoelen of banken, maar kwam er steeds openlijk voor uit.

Zo was onze lieve vader. En zo bleef hij oen hij de ouderdomsgrens voor pensioen had bereikt. « Op rust gaan » kende hij niet ; werken was hem ingeboren. Bonden van de gepensioneerden, gehandicapten, Milac en Bond van het H. Hart zullen nog veel aan hem verliezen.

Toen kwam de ongeneeslijke kwaal... met vertrouwvol optimisme heeft hij er tegen gestreden... in oprechte overgave aan Gods Wil is hij heengegaan.

Teergeliefde Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, dank voor uw onbegrensde liefde en toewijding ; dank vooral voor de vele offers gedurende onze zware lijdensjaren ; blijft elkander steunen en beminnen. Dank ook aan mijn beminde Familie, Vrienden en de velen van wie ik hulp en troost mocht ervaren. Bidt allen voor mij, ook gij aan wie ik enig goed heb mogen doen.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk.

O. L. Vrouw van Vlaanderen bid voor ons.

—  
Mevrouw M. BAERTSOEN-DE POTTER,

Kinderen, Kleinkinderen

en Familie danken.

—  
Drukk. MEIRSSCHAUT



†

AANDENKEN

aan de Heer

**MICHAEL BAERTSOEN**