

„Ik ben de verrijzenis en het leven“.

†

VROOM AANDENKEN  
aan Mevrouw  
**AGNES BAESKENS**

echtgenote van de Heer  
ALBERT BAESKENS

geboren te Nederbrakel op 23 oktober 1922 en god-  
vruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op 11 januari 1973  
gesterkt door de HH. Sakramenten van de stervenden.

Lange jaren stond zij naast haar man om het wel en het  
wee van haar gezin te dragen. Alles stelde zij in het  
werk om van haar huis een echte „thuis“ te maken.

Toen het ogenblik kwam om samen met haar echtgenoot  
gezellige rustige huwelijksdagen door te brengen, moest  
zij haar huis verlaten om in een ziekenhuis opgenomen  
te worden. Toen is voor haar een lijdensweg begonnen,  
die zij met christelijke hoop en moed is gegaan. Wel be-  
wust van haar ziekteoestand en volledig voorbereid op  
de hemelse ontmoeting met God, is zij gestorven.

Wij danken God om haar goedheid en haar zacht  
karakter, om de vrede en de genegenheid die zij ons  
heeft gegeven.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, mijn  
sterven is geen verdwijnen voor altijd, ik wacht u op in  
de hemel waar ik nu zo gelukkig ben. Bidt voor mij, ik  
bid voor u. Moge God u zegenen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Heer Albert BAESKENS, haar echtgenoot,

De Heer en Mevrouw Jean-Pierre BAESKENS-DUPONT  
en kinderen Carine, Peter en Anja,  
haar kinderen en kleinkinderen ;

De Heer Lucien BAESKENS,  
De Heer en Mevrouw André DE CUBBER-BAESKENS  
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Ghislain BAESKENS-MARREZ  
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Victor BAESKENS-BAEKELAND  
en zoon,

De Heer en Mevr. Georges DE BRAKELAERE-BAESKENS,  
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Julien BAESKENS-BLONDELLE  
en dochter,  
haar broeders, zuster, schoonbroeders, schoonzusters,  
neven en nichten ;

De families BAESKENS, BAESKENS,  
DE FRAINE, DUTRANOY ;

**danken U voor de blijken van deelneming en  
gebeden hen betoond in hun rouw.**

de bleekere-de cubber, oudenaarde