



Als kind van God is ingetreden
in het huis van de Vader

DE HEER

Albert BAESKENS

weduwnaar van Mevrouw

AGNES BAESKENS,

geboren te Deftinge op 4 februari 1919 en
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel in
de St.-Franciscuskliniek op 2 augustus 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor onze goede vader is het einde geko-
men van zijn aardse leven en tegelijk van zijn
aards lijden, om voor goed te delen in het
Hemels Geluk, dat God heeft bereid voor
diegenen die Hij liefheeft als zijn kinderen.

Zijn leven was gevuld met harde werkzaam-
heid en plichtsgetrouwe zorg voor de zijnen.

In zijn geloof en zijn vaderlijke liefde
vond hij de kracht om het zwaarste werk
en veel lijden te dragen.

De laatste maanden waren de pijnlijkste,
toen zijn echtgenote hem was ontvallen en
de ziekte hem aftakelde tot hem uiteindelijk
het grootste offer werd gevraagd : zijn ge-
liefdens te verlaten.

Dankbaar voor de goede zorgen aan hen
die hem tijdens zijn ziekte omringden is hij

ons voorgegaan naar de plaats, waar geen
pijn of geen lijden meer is.

Daar zullen we hem en elkaar eens terug-
zien in de Vreugde van God, die geen einde
zal nemen.

De families BAESKENS, BAESKENS,
DUTRANOY, DE FRAINE,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel