

"Ten Paradijse geleiden u de Engelen."



Gedenken we dankbaar

ZUSTER PRUDENCE

Coralie Baeskens

Zij werd geboren te Overboelare
op 7 maart 1900

Zij wijdde zich aan de Heer op 11 augustus
1927 in de Kongregatie van de Zusters van
de H. Vincentius à Paulo te Deftinge.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Deftinge op 11 juli 1987.

Na zovele jaren religieus leven met de
vreugde en de pijn eraan verbonden zal de
Vader haar opwachten aan de deur van Zijn
huis en haar met open armen ontvangen...
want zij heeft getracht beeld van God te
zijn in woord en daad, in eenvoud en ver-
antwoordelijkheid. De Vader zal tot haar
spreken met woorden van bevrijding:
" Welkom bij Mij, neem voor eeuwig plaats
in mijn huis."

De Heer Jezus was haar trouwe levensgezel
op de lange en soms pijnlijke weg naar
Hem. Door lijden en beproeving, doorheen
alle levensomstandigheden heeft Hij haar

veilig thuis gebracht. De Geest van de
Heer heeft haar hart bewogen en haar
religieus leven bezield. De liefde van de
Heer heeft ze ontdekt in gebed en sakra-
menten en in de stille toewijding. Tot haar
laatste dag heeft ze gebeden en verlangd
naar de vreugde van de Verrijzenis, daarom
vindt zij nu haar thuis in het huis van de
Vader.

Met Maria danken en prijzen wij de Heer
voor haar inzet in de kongregatie, voor
alles wat zij uit liefde tot Hem gedaan
heeft.

Zij leefde innig mee met haar familie en
was gelukkig met hun trouwe en liefdevolle
bezoekjes.

Wij danken God om dit schoon en lang
kloosterleven en blijven onze geliefde mede-
zuster gedenken in ons gebed.

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur
De Zustergerneenschap van Deftinge
De families Baeskens en Neybergh
danken voor uw gebed en medeleven.