

Ontfermt U mijner, Gij die mijn vrienden zijt,  
want de hand des Heren heeft mij geraakt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Cyriel BAESKENS

echtgenoot van Mevr. Marie Van der Stichelen.  
Geboren te St. Martens-Lierde de 22 Juli 1878 en  
er godvruchtig overleden de 28 Juni 1954.  
Gesterkt door de HH. Sacr. der stervenden.

Mijn laatste dagen zijn voorbijgegaan in kwelling en lijden. Waarom, o Heer, zo een kwaal zonder genezing? 't Was dat het U zo beliefd.

Doch naar de grootheid mijner beproevingen, hebben Uw vertroosting mijn hart vervuld en thans hebt Gij mijn zuchtend verlangen aanhoord en mij uit de diepe ellende verlost: Uw Heilige Naam zij gebenedijd! Job.

Geliefde echtgenote en beminde kinderen die door medelijden en liefdevolle zorgen voor mij zo goed geweest zijt gedurende mijn lange ziekte ik dank U; 't zal mijn zoetste genot zijn in de Hemel, 's Heren zegen over U af te smeken. Van uw kant: gedenkt U mijner in uw gebeden; also blijven wij elkander beminnen totdat wij opnieuw verenigd worden in 't eeuwig Vaderland.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 qaad.

Namis Zondag 18 Juli te 8 uur.



Zeer getroffen door uw blijken van diep kristelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank:

De familiën BAESKENS, VAN DER STICHELEN, ROKEGEM en DE POOTER.

Uitg. M. De Vos, St. Martens-Lierde