

Doe nu uw best om zo te leven dat gij in uw ster-
vensuur veeleer verheugd moget zijn dan bevreesd.
Nav. van Chr.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffer

ELODIE BAESKENS

geboren te Nederhrakel,
de 13 november 1880 en er overleden de 20 maart 1957,
gezalfd met het H. Oliesel.

O. L. Heer vermengt het geluk hier op aarde met
beproevingen, kwellingen en bitterheden opdat wij
onze gedachten en verlangen steeds zouden richten
naar het Eeuwig geluk dat onvergankelijk is. Trachten
we dan al de aardse dingen gering te schatten en altijd
de dag van ons overgaan naar het Andere Leven in ons
geheugen te houden. Wij weten immers wat de apostel
zegt: « Wat is ons leven anders dan wat rook
die een ogenblik wordt opgemerkt ! Gedenken wij
dat wij uit stof en as gemaakt zijn en dat ons lichaam
weer als as zal uiteen vallen. »

Ik kom tot U, o Heer, in dezen heilige boetetijd van
de Vasten met deemoed en nederigheid want « bij U is
barmhartigheid en overvloedige verlossing. » Bidden
we thans voor onze dierbare afgestorvene vooral in de
Heilige Zondagmis. Dat is het schoonste bewijs van
egenenheid dat wij haar nu nog kunnen schenken.

Wij bidden U, o Heer, zie welgevallig neer op de
offergiften die wij U aanbieden voor de ziel van uwe
dienares, opdat zij, door die goddelijke geneesmid-
den gezuiverd, in U moge rusten ; door Jezus-Christus
onze Heer. Amen.

Duurbare Broeders, Zusters en Familieleden, vaar-
welen en tot wederziens ! Leert uit mijne spoedige dood
hoe belangrijk het is zalig te leven ten einde zalig te
mogen sterven. Hebt dank voor al de goede zorgen
met dewelke gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet,
vooral in uw gebeden, H. H. Missen en goede werken.

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.
De 4 akten a. u. b. voor de overledene.

Vandendriessche & Paul De Vleeschauwer, Nederhr.

Zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

De Familien BAESKENS en WATTEZ,