

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mejuffer

EMMA BAESKENS

dochter van wijlen
Francies en Catharina WATTEZ,

geboren te Nederbrakel op 14 november 1887 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op 30 maart 1962,
gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Verleen, zo vragen wij almogende God, dat de
ziel van deze overledene, die heden van deze we-
reld is gescheiden, door dit offer gereinigd en van
zonden ontslagen, kwijschelding en tevens de eeu-
wige rust moge genieten, door Kristus onze Heer.

De duurzame overledene heeft een naarstig leven
achter de rug. Wat blijft het uur van de dood voor
eenieder het grote en belangrijke onbekende. Het
bijzonderste in het leven, moet de voorbereiding
zijn op dit uur.

Duurbare familieleden, onverwachts ben ik van
bij U heengegaan. Buigen wij het hoofd voor Gods
Voorzienigheid. Ik dank U voor de genegenheid
mij betoond. Wie voor zijn overledenen bidt zal ze
ook blijven gedenken, daarom weest mij indachtig
in het gebed en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.



De families

BAESKENS,
WATTEZ,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.