

Wie met Kristus heeft geleden, zal ook met Hem worden verheerlijkt.



**BID DE HEER OM VREDE VOOR
MEVROUW**

Hélène BAESKENS

weduwe van de Heer

Georges DE BRAKELEER,

geboren te Parike op 23 april 1916 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 29 oktober 1979,

voorzien van de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Deze overleden vrouw, die zich in de goede dagen van haar leven ingezet heeft voor het geluk van haar gezin, is dikwijls de wegen gegaan van lijden en tegenspoed.

In de grote ellende stelt de mens zich wel eens de vraag naar het waarom van dat lijden. De Heer Jezus, die leed en stierf op het kruis, maar nadien glorievol verrezen is, Hij alleen geeft ons een afdoend antwoord : « Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, kan hij geen rijke vrucht dragen ». God beproeft de zijnen om hen er op bedacht te maken dat zij niet aan het aardse gehecht mogen zijn, maar moeten opzien naar

de hemel. Het feest van Allerheiligen wil ons geloof verdiepen in het eeuwig leven, in een eeuwig geluk.

Zo kunnen wij onze dierbare overledene aanbevelen aan de barmhartige en liefdevolle Vader en Hem vragen dat Zijn engelen haar mogen begeleiden naar het paradijs.

Dierbare kinderen, ik dank U voor wat gij voor mij gedaan hebt, vooral tijdens de dagen van mijn grote ellende. Ik blijf over U waken, vergeet mij niet in uw gebeden, dan blijven wij samen in gedachte verenigd.

De families BAESKENS, DE BRAKELEER,
DUTRANOY, MARE,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel