

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mejuffrouw

Irma BAESKENS

geboren te Nederbrakel, op 17 augustus 1878
en er godvruchtig in de Heer ontslapen, op 9 maart 1958,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

God is meester van leven en dood. Hij roept ons op het uur door Hem vastgesteld. Gelukkig zij, aan wien het gegeven is, het einde van hun leven te zien naderen, die zich weten neer te buigen voor Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten, en hun ganse hoop te stellen op zijn vergevende barmhartigheid en belonende liefde.

Veilig is het steeds zo te leven, dat de dood U nooit kan verrassen.

De duurzame overledene is steeds een naartige vrouw geweest. De miseries van de ouderdom en haar laatste ziekte heeft ze met geduld weten te dragen. De genaden van de laatste heilige Sacramenten heeft ze met vreugde en dankbaarheid ontvangen.

Duurbare zusters, broeders en familieleden, mijn uur is gekomen om naar God en de eeuwigheid terug te gaan. Het is het lot van ieder sterveling. Ik heb zijn heilige Wil aanvaard. Ik dank U allen voor de genegenheid en goede zorgen welke ik van U mocht ondervinden. Vergeet mij niet in uwe gebeden, en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauwer, Nederbr.

De familiën BAESKENS en WATTEZ,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.