

†
TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

JOZEF BAESKENS

echtgenoot van Mevrouw

ANGÈLE VAN DE MERGEL

Opgeeiste van de oorlog 1914-1918.

geboren te Zottegem, op 8 februari 1895 en
godvruchtig overleden te Ronse, op 30 juli 1974,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Over al de wegen raast de mensheid voortdurend op jacht naar geluk. Zij zoeken het meest waar het niet is te vinden. Jozef wist wel beter en zocht het in het vredige samenzijn met zijn echtgenote en dochter, in eenvoud en in de kleine genoeglijke dingen van elke dag.

In zijn diep geloof wist hij, dat Hij die echt geluk kan geven, vlakbij staat aan de deur en wacht tot gij opendoet. 't Was wel vrij onverwacht dit aankloppen van de Heer, maar wij weten dat hij nu leeft in de goddelijke intimiteit, die een werkelijkheid is geworden achter de barrière van de dood. Wat hij aan goed heeft gedaan tijdens zijn leven vergezelt hem nu.

Bemide echtgenote, lang zijn wij samen mogen blijven, lang zijn wij samen gelukkig geweest. Maar de 50 jaren van ons huwelijksleven hebben ons des te inniger met elkaar verbonden... scheiden doet lijden.

Mijn dierbare dochter, dank U voor de vele lieve zorgen, waarmee gij mij hebt omringd. Zorg verder voor uw moeder, vooral nu in deze moeilijke dagen.

En gij, mijn kleinzoon priester, het spijt mij dat wij geen afscheid hebben kunnen nemen, gedenk mij aan het altaar in de H. Mis.

Begravenissen De Vos & Zoon. Groeneweg, Ronse

Mevrouw Jozef BAESKENS, geboren Angèle VAN DE MERGEL,
zijn echtgenote,

Mevrouw Jozef PLATTI-DENAEYER-BAESKENS,
zijn dochter,

Eerwarde Pater Emilio PLATTI, Dominicaan,
zijn kleinzoon,

De families BAESKENS-BRAECKMAN, VAN DE MERGEL en
VAN DYCKE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.