

Een erekroon zijn de hoge jaren die op de wegen
der gerechtigheid gevonden worden. Ps. 36.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

KAMIEL BAESKENS

weduwnaar van Mevrouw

Marie Hortence De Pooter

geboren te St Martens-Lierde de 12 oktober 1874,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Goefderinge
de 12 juli 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het genootschap der H. Barbara.

De duurzame overledene was een man van groot geloof, getuigen daarvan was het stipt volbrengen zijner huiselijke plichten, de aanhoudende verdueligheid in zijn langdurig lijden en het vast betrouwen dat hij in Jezus en Maria stelde.

Ook is hij op zulk een wijze van de aarde gescheiden dat zijn godvruchtig afsterven aan eenigelijk tot voorbeeld strekt.

Gelukkig de mens die zich in het uur der dood de eervolle getuigenis mag geven van de welgekwenen plicht, want voor Gods oordeel zal hij gerechtvaardigd worden.

Beste bloedverwanten en vrienden, troost U in de zoete hoop van 't eeuwig wederzien : blijft mij intussen gedenken in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.).



De familiën

BAESKENS, DE POOTER, ROKEGEM en LEROY

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare