

Geloofd zij Jezus Kristus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Palmyre - Maria Baeskens

echtgenote van Mijnheer
Arthur LEMAITRE.

Geboren te Nederbrakel de 19 april 1894 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Opbrakel
de 13 maart 1958,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Al weet iedereen dat hij sterven moet ; al weten sommigen dat de dood inderdaad nabij is, toch kan het sterven nog een verrassing en een onvoorziën gebeuren zijn. Gelukkig dezen die hun ganse leven gereed waren. Voor hen wordt de ontmoeting met God in de eeuwigheid het begin van dezelfde heerlijkheid en glorie waartoe de Zaligmaker is verzezen op de eerste paasdag.

De duurzame overledene heeft zich steeds verantwoordelijk geweten tegenover God en haar dierbaren, en naar die verantwoordelijkheid heeft ze steeds haar daden gericht. Voor het vele goede dat ze deed, voor haar vrome godsvrucht jegens haar Schepper, zal ze tienvoudig loon verwerven in de hemel. Met gelatenheid en onderwerping droeg ze de miseries van haar laatste levensjaren tot tenslotte de Heer haar is komen halen.

Duurbare echtgenoot en familieleden, ik dank U voor de offervaardige genegenheid waardoor ge mijn lijden hebt verzacht. Niemand had kunnen denken dat ik zo gauw mijn zuster zou volgen. Misschien heeft ze in die zin voor mij geboden bij de Heer, want tenslotte is de hemel ons eeuwig vaderhuis. Weest ook mij gedachtig in uw gebeden tot God. Wie bidt vergeet zijn

lieve doden niet. Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel.

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.
(300 d. afl.)

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families BAESKENS, LEMAITRE,
VAN WASSENHOVE en WATTEZ,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.