

Weggaan is iets anders
dan het huis uitgaan,
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet terugkeren.
Je blijft iemand
waarop altijd zal gewacht worden ...

Dankbaar aandenken aan

Paul, Henri BAESKENS

weduwnaar van Andrea, Camilla Ketsman.

Hij werd geboren te Nederbrakel
op 21 oktober 1927 en overleden in het
Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse
op 6 maart 1992.

Lid van het Humanistisch Verbond.

Papa,

jij die nooit ziek was
jij een man zonder veel woorden
maar met destemeer daden
jij die nooit de moed opgaf,
Je hebt me zo plots verlaten.
Nu sta ik heel alleen.

Papa, jij was de enige die ik nog had
op deze wereld.

Wat moet ik nu doen zonder jou ?
Jij en mama, beiden hielden jullie écht
van mij !

Zal er nu nog ooit zo iemand oprecht
van mij houden, zoals jullie deden ?
Wat moet een mens zonder echte liefde
op deze wereld ?

Papa je bent nu dood
je bent bij mama
jullie zijn terug samen
en ik héél alleen !
Maar in m'n hart blijven jullie
voor eeuwig voortleven.

Papa ik hield van jou !
Nooit zal ik je vergeten
en ik blijf je dankbaar, voor alles
wat je deed voor mij,
toen besepte ik het wel nog niet.

Dank U papa !
Ik hou van je, ik zal altijd van je houden.
Ik weet dat je me van hier boven
bewaakt,
ik hoop U nooit teleur te stellen !

Marleen Baeskens

De families

BAESKENS, DE BOCK,
KETSMAN, WANDELAERE,
danken U.

Rouwleiding bvba « Raoul », Brakel
Druk. Devleeschouwer - Hoste, Brakel