

De mens is niet meer dan gras,
zijn duur is die van een veldbloem.
Het gras verdort, de bloem verwelkt
maar Gods woord is blijvend.

Jesaja 40



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

ROGER BAESKENS

Hij werd te Erwetegem geboren op 10 september
1916 en is godvruchtig overleden te Zottegem
op 22 november 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder 1940-45

Het verwondert ons hoe na een storm soms
de sterkste bomen geveld liggen. Zo is het ook
met Roger. Hij was de figuur inderdaad van
de sterke en rustige man die een gezond leven
leidde en van wie men dacht hem nog vele
jaren in ons midden te hebben. Maar ook de
sterke moet buigen, heeft deel aan het ge-
meenschappelijk menselijk lot...

Geschrokken en getroffen zijn wij dan ook.
Des te meer omdat hij geliefd en gewaardeerd
was als een gemoedelijk man, vlot en vriendelijk
van omgang. Gediensig voor eenieder. Dit heeft
hij vooreerst bewezen in familiekring; wie ver-
geet zijn toewijding aan moeder, die ons nog
maar een jaar geleden ontviel. Maar ook voor
gans zijn familiekring was hij steeds aandachtig
en paraat. En zijn vrienden waren hem trouw

nabij. Die genegenheid van familie en goede
vrienden heeft hij wederzijds in moeilijke dagen
steeds kunnen ondervinden.

Het was goed bij hem te zijn. te ervaren hoe
hij nooit van iemand kwaad sprak, hoe wijs en
soms wat humoristisch zijn woorden waren, ge-
tuigend van veel gezond verstand en vooral
van een schoonmenselijk gemoed en een goed
hart.

Ongetwijfeld heeft zijn sterk geloof hem steeds
beziel en geleid doorheen de geschiedenis
van zijn leven in goede en kwade dagen. De
zondagsmis was hij steeds trouw en regelmatig
trok hij op bedevaart om zijn intenties met ver-
trouwen aan de voorspraak van de heiligen toe
te vertrouwen.

Wij zullen ons dan troosten in de overtuiging
dat de Heer zulk een leven niet onbeloofd zal
laten. De eerlijkheid en de waarde ervan zal
hij bevestigen, zoals Hij het leven van Jezus
bevestigd heeft in de Verrijzenis.

Beste zusters, familieleden, goede vrienden,
dank voor alles wat ons diep verbonden heeft.
Blijft goed voor elkaar en gedenk mij in uw
gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste!

De families: BAESKENS, MARROYEN en
VAN TWEMBEKE

zijn U erkentelijk voor uw kristelijke
deelneming en DANKEN U.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godvøerdegem