

†

Dit weze een uitnodiging tot gebed voor
DE HEER

Victor BAESKENS

echtgenoot van Mevrouw Elza BOCKELANDT,

geboren te Nederbrakel op 9 februari 1930 en
godvruchtig overleden in het Ziekenhuis Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 10 februari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Namís : dinsdag 10 maart om 19.30 uur.

De families BAESKENS, BOCKELANDT,
DE FRAINE, LIMPENS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Met pijn in ons hart, maar ook met groot ver-
trouwen dat ge nu voortleeft bij de Heer nemen
we afscheid van u, goede echtgenoot, vader en
grootvader.

Na een leven van bekwaam vakman, met naald
en draad, van hard werken en zorgen voor uw
gezin, mocht ge u thans verheugen - helaas nog
veel te kort - in een welverdiende rust samen
met uw echtgenote en vele vrienden.

Bijzonder lastig en pijnlijk is uw levensavond
geweest, toch hebt ge al uw ellende met be-
wonderenswaardige moed en geduld gedragen.

Heer Jezus : laat vader die in U geloofd heeft,
die op U gehoopt heeft, nu binnentreden in het
Rijk dat Gij voor hem hebt bereid.

Bemide echtgenote, zoon en kleindochter, mijn
heengaan valt u zwaar en pijnlijk, dank voor uw
grote toewijding en zorgen. Graag waren we
nog wat samen gebleven, maar God heeft het
anders beschikt. Zijn Wil geschiede.

Beste familieleden en vrienden, bewaar een goe-
de herinnering aan mij en gedenk mij in uw
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel