

Heer geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwig licht hem verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GASTON BAERT

echtgenoot van

Mevrouw Madeleine Quiquempoix

geboren te Bevere-Oud., de 21 Maart 1902 en er godvruchtig overleden de 12 April 1951, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Een stem is in de straten gehoord: «hoe is deze sterke man zo plots bezweken».

Jud. Mach.

Stichtend als echtgenoot, evangelisch streng als goede vader voor zijn kinderen, apostel van goede ontspanning en eerlijk gesprek in samenkomsten; iedere onwelvoeglijkheid over Kerk en geloof in het openbaar met echte verontwaardiging bestrüdend; eerlijk, rechtvaardig en buitengewoon ervaren in de uitoefening van zijn vak.

De edele liefde van 'n diep kristelijke echtgenote, een gezond, godvruchtig en minnende kroost, een tedere moeder was zijn aandeel. - Waarom ontviel U plots die volle beker geluk?... Waarom uw huiskring zo eenzaam laten, zo smartvol onze harten?... «Gods H. Wil geschiede!» O Heer, wij hadden hem zo nodig en bitter vloeiën onze tranen, verstomd over de broosheid van ons geluk! En toch... help het ons zeggen met geloof: «Uw wil geschiede!»

Gaston was één van die zeldzame mensen, die nooit een vijand hadden; blij werkzaam, vriendelijk en dienstig. Engelen des Heren, komt hem te gemoet, ontvangt zijn gelouterde ziel en brengt ze vóór 't aanschijn van den Allerhoogste.

Duurbare Echtgenote, gij weet hoe pijnlijk mij deze plotse scheiding viel - uit uwe armen is mijne ziel ten hemel gestegen - dank voor uwe liefde en zorgen.

Geliefde Kinderen, ik verlaat U niet geheel - van boven waak ik over U - weest moeder voort gehoorzaam en genegen uit liefde voor mij.

Mijn tedere Moeder, wees niet hopeloos, mijn kinderen zullen U mijn liefde vergelden.

Broeders en Zusters, bidt met de mijnen, vooral gij, Zuster, bruid van den Heer: op U bijzonder stelde ik mijne hoop; ook nu nog.

Een bijzonder vaarwel en dank aan mijn personeel voor de achting, hulpvaardigheid en trouw aan mij en mijn huiskring verleend.

Bidt allen voor mij!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

Om uw deelneming in den rouw en om uw gebeden, danken U hartelijk:

Mevrouw Gaston BAERT-QUIQUEMPOIX;

Mijnheer en Mevrouw Jean BAERT-VALCKE;

Mejuffer Jeannine BAERT;

Mejuffer Marie-Christine BAERT;

Mijnheer Marc BAERT;

De Familiën BAERT-VAN LOOSVELDT — QUIQUEMPOIX-COUSAERT.