

Heer, in Uwe handen beveel ik mijn geest.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## MARIA-PRUDENCE BAETENS

weduwe van Mijnheer

**Gustaaf De Schoemaeker**

en van Mijnheer

**Emiel Trauwaen**

geboren te Lokeren de 20 Januari 1877 en er  
godvruchtig overleden de 4 Augustus 1954,  
versterkt door de troostmiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

Al wie God dient is verzekerd eens beloond  
te worden, en Gods barmhartigheid te verwer-  
ven.

De dierbare oude moeder heeft allerlei be-  
proevingen en wederwaardigheden in haar le-  
ven gekend; in aanhoudend werken en zorgen  
heeft zij haar kinderen opgevoed en zonder  
ooit haar moed te verliezen, heeft zij steeds  
steun en troost gezocht bij den Heer.

In haar oude dagen heeft zij nog veel gele-  
den, maar toch voelde zij zich gelukkig en was  
steeds onderworpen aan de Wil en de schik-  
kingen van God.

Beminde kinderen en kleinkinderen, laat mij  
U bijzonder bedanken, die mij zo lang en met  
zoveel toewijding verzorgd hebt; dat God er  
U honderdvoudig om lone; blijft mij allen steeds  
gedenken in Uw goede gebeden, opdat God  
mijn ziel genadig weze en het eeuwig geluk  
van de Hemel moge ontvangen.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.  
300 d. afl.

Een tweede lijdienst zal gezongen worden  
op Dinsdag 10 Augustus te 8 u. in de St. Paulus-  
parochie Oudenbos.

De familiën Trauwaen, De Schoemaeker  
en Baetens

diep getroffen door de blijken van gene-  
genheid hun betoond in hun rouw, danken  
U van harte.