

Zalig zijn zij die in de Heer sterven

†

Gedenk in uw gelovig gebed  
de heer

**Rufin BAETENS**

echtgenote van mevrouw  
Maria DE NEEF

geboren te Pamel op 5 maart 1909 en er  
godvruchtig overleden op 9 september 1969.  
Ijveraar van de Bond van het H. Hart.

Na een langdurige ziekte heeft de Heer hem  
tot zich geroepen. Het is een zware kruisweg  
geweest zonder menselijk uitzicht op beter-  
schap. Vanuit het geloof echter is deze dood  
een bevrijding en de poort tot de onvergankelijke  
vreugde.

Hij was een goed mens en een rotsvast  
gelovig christen. Deze adelbrief is dan ook onze  
troost bij het verdriet om zijn heengaan. Wij  
weten dat hij thans bij de Heer is die zijn  
belofte, « Al wie leeft en in mij gelooft zal  
leven voor eeuwig », zal gestand doen.

Mijn geliefde echtgenote, geen mens kan  
vergelten wat gij voor mij hebt gedaan. God  
alleen weet aan wie gij dit offer met edel-  
moedigheid hebt gebracht. Hij zal u hiervoor  
het loon schenken dat hij beloofd heeft aan  
hen die hem liefhebben.

Mijn beste kinderen en k'inkinderen, ik heb  
steeds gepoogd u voor te gaan in het geloof en  
schoonmenselijkheid. Het zal mij een troost en  
de kroon op mijn werk zijn indien gij uw leven  
opbouwt volgens het ideaal en het toonbeeld  
dat ik immers gepoogd heb u voor te houden.  
Vergeet uwe moeder niet : blijf haar omringen  
met genegenheid en liefde en blijf me, samen  
met mijn Zuster die de Heer is toegewijd,  
gedenken in uwe gebeden.

Beste schoonmoeder, broers, zusters en fa-  
milie, de weg gaat verder. God geve dat wij  
ons allen ontmoeten aan het eindeken van de  
levensbaan.

H. Hart van Jezus, bid voor ons.

†

De families BAETENS, DE NEEF, FIEREMANS,  
SECERS, danken u om de gebeden en blijken  
van christelijke deelneming.

---

Drukk. Van der Kelen, Pamel