

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven." Job. XI 25

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN MEVROUW

PAULA BAEYARD

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER
ALFONS DAVID

geboren te Kwaremont, de 28 mei 1911 en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouw Hospitaal te Oudenaarde, de 27 oktober 1958, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Wie met Christus lijdt, zal ook met Hem delen in de glorie. Deze gedachte gaf lijdensmoed aan de duurzame afgestorvene tijdens haar langdurige ziekte. Het lijden heeft immers een grote verdienste in ons leven: het ont-hecht ons van het aardse, richt onze gedachten op wat hiernamaals is en helpt ons het geluk van de hemel te verwerven.

Heer, Gij hadt ons haar geschonken tot ons geluk. Zó vroeg eist Gij haar weder; wij geven U onze geliefde moeder terug zonder morren maar met een gewond hart.
(H. Ephrem)

Beminde Echtgenoot, ik dank U om uw toegewijde zorgen. Ik meende er nog zo nodig te zijn om samen te zorgen voor onze kinderen. Nu berust die zware taak op uw schouders. Geleid onze kinderen langs eer en deugd opdat zij het ware geluk zouden vinden. Geliefde Kinderen, weest steeds gehoorzaam en voorbeeldig en blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

Duurbare familieleden en vrienden, blijft mij uw gene-ghenheid schenken door uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Mijnheer Alfons DAVID,
Mejuffer Jacqueline DAVID,
Jonge Heren Jean en Jules DAVID,
Mejuffer Claudine DAVID,
De familiën BAEYARD, DE POORTER, DAVID en BULTEEL,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming, genegenheid en gebed.