

Kom, bruid van Christus en ontvang de kroon,
die de Heer U heeft gereedgemaakt voor alle
eeuwigheid.



Dit weze U een dankbare herinnering aan

Zuster JOSEPHINE

van de Zusters van Sint-Franciscus - Opbrakel.

Zij werd geboren te Kerksken op 19 september
1902. Werd aan de Heer toegewijd door de
kloostergeloften op 15 april 1925. Ze werd op-
genomen in de vrede van Christus, gesterkt door
de ziekenzalving, in de Sint-Franciscuskliniek
te Opbrakel, op 27 mei 1983.

Wij danken U Heer God voor deze zuster
Josephine die ons zo dierbaar was en die nu is
weggefallen uit onze wereld.

Wij danken U voor de levensmoed en haar zie-
lesterkte waarmee zij haar lijden heeft gedragen.
Ze was zó dankbaar voor iedere attentie van
haar medezusters en bleef steeds bekommerd
om al het werk in het huis en het welzijn van
de anderen.

Spijts alles bleef ze de blijmoedigheid en de fijne
humor bewaren welke haar eigen waren. Zo iets is
slechts mogelijk, wanneer men echt verenigd
leeft met God «Die mijn jeugd verblijdt.»

Wij danken U Heer voor haar goedheid, geduld,
vriendelijkheid en bescheidenheid. Die beschei-
denheid was een van haar sympathiekste karak-
tertrekken: wie haar van dichtbij kende, weet
wat voor verdienstelijk werk ze heeft gepresteerd
voor haar medezusters en voor de parochianen.
Zij was een engel voor de ouden van dagen en
voor de zieken, bij wie zij zoveel troost bracht.
Dat alles in stilte en zonder er zich ooit over te
beroemen. Zij was een echte kloosterlinge, die
haar roeping ten volle beleefde, een edele ziel,
groot in Gods ogen.

Beste medezusters, wij zijn samen gelukkig ge-
weest. Dank voor uw genegenheid en uw liefde-
volle zorgen tijdens mijn ziekte.

Dierbare familie, dank voor uw trouwe liefde, be-
waar altijd de goede geest van ons samenzijn.

De Eerwaarde Heer Directeur,

De Algemene Overste en de Zusters van Sint-
Franciscus.

De families ~~BAEYENS~~ - DE SCHRIJVER

danken voor uw gebed en medeleven.

Druk. De Brauwer-Van Audenaerde - Bavegem