

Gedenk in uwe gebeden en H.H. Missen
de ziel van



Eerwaarde Zuster GAUDINA

in de wereld Catharina BAEYENS
van de Zusters van 't Arme Kind Jezus
van Borsbeek.

Geboren te Turnhout, de 12 mei 1922
godvruchtig overleden te Wilrijk,
de 13 januari 1960, gesterkt door
alle genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

Heiligen zijn Gods werk. Onder de zichtbare dingen is de grootste schepping de mens, en onder de mensen, de heilige. De heiligen noemt God zelf Zijn uitverkorenen, Zijn huisgenoten, Zijn erfgenamen!

Voor Zuster Gaudina is de tocht naar de hemel niet lang geweest, maar — en haar naam spreekt ervan — een vreugdetocht, ook door lijden gelouterd. In haar jeugd kon zij vreugde uitstralen voor allen die ze ontmoette. Als onderwijzeres kon zij zich in blijheid geven aan de kleinsten.

In de jeugdbeweging gaf zij zich aan hare meisjes, blij als een bron. En toen de Heer haar naar het klooster riep heeft ze zich blijhartig aan Hem gegeven, om voor medezusters en kinderen vreugde uit te stralen.

Moeder, enkele maanden na vader ben ik gaan hemelen. In dankbaarheid bidden we samen voor u tot de Vader van alle goedheid en troost.

Dierbare familieleden en vrienden. Een klein gebedje voor iemand die met schamele krachten alles willen geven heeft aan de Heer en aan de medemensen. Mogen wij later samen in de hemel zingen : Gaudeamus omnes in Domino ... Laten wij ons allen verheugen in de Heer.

Maria, Moeder van 't Arme Kind Jezus, bekom dat voor ons bij Uw Zoon.

De familie BAEYENS,

De familie HERMANS,

De familie SMETS, & EMBRECHTS

danken voor Uw medevoelen en gebed.