

O, Heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf, Camiel BAEYENS,

weduwenaar van Mevrouw

Marie, Elodie BALCAEN,

geboren te Oosterzele, den 10 Juni 1857 en aldaar
godvruchtig overleden, den 30 October 1947, versterkt
door de H.H. Sacramenten en den Pauselijken Zegen.

Lid van het Broederschap van den H. Rochus.

Hij was een man, rechtvaardig in zijnen handel,
ongeveinsd in zijne betrekking. Hij beminde Gods waar-
heden, hij was standvastig en onwandelbaar in zijn christen,
katholiek Geloof.

Goede echtgenoot en goede vader, gedroeg hij zich met
groot beleid, bleef steeds den dienst van God aangeleefd,
gehoorzaamde stipt aan 't opperhoofd der H. Kerk, bewees
op behoorliken tijd aan God zijne hulde, leerde ook de
zinnen God vreezen, de zonden vluchten, de wet van God
beminnen en er naar leven : dat zijn zegen ten einde toe
op u blijve.

Heer, wie zal wonen in uw huis, of rusten op uwen
heiligen berg ? Hij die leeft zonder vlek en de rechtvaar-
digheid oefent, die spreekt volgens de waarheid die in zijn
hart is, geen bedrog gepleegd heeft met de tong, zijnen
naaste bemind heeft gelijk zijn eigen zelve, en naar de
lastertaal niet heeft geluisterd. Ps. XIV 1, 2, 3.

Bemide Kinderen en Bloedverwanten, de tijd van
vergelding is gekomen ; mijne loopbaan is ten einde : ik
hoop op Gods barmhartigheid. Ik verlaat een dal van
tranen voor een beter oord, voor eene woonplaats van
eeuwig geluk, van eeuwige blidschap en vreugde
waarmede de goede God mij zal beloonen voor al mijne
opofferingen en strijden. Ondertusschen weest mij in-
dachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. af.

Mejuffer Maria BAEYENS ;

Mejuffer Louise BAEYENS ;

Mijnheer René BAEYENS ;

De Familie BAEYENS ;

De Familie BALCAEN ;

De Familie VERSTRAETEN ;

De Familie EVRARD,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen daak.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele. - Tel. 169