

O Maria, op U stelde ik mijn betrouwen, in deze hoop heb ik geleefd, in deze hoop ben ik gestorven.

†

Bid voor de ziel

van Mijnheer

DOMIEN - GUSTAAF BAEYENS

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Theresia De Bruycker

geboren te Ottergem den 13 October 1889 en aldaar overleden den 22 December 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den Bond van het Heilig Hart.

Lid van de Pauselijke Missiewerken.

Indien wij de ellenden van dit leven beschouwen met de oogen van het geloof, wij zouden ons verheugen over het geluk dergenen die er zijn uitgegaan.
(H. Theresia.)

De beste voorbereiding tot een zalige dood is de volmaakte onderwerping aan Gods heiligen Wil. Dat verstond de overledene, geen andere troost zocht hij nog hier beneden dan in het gebed hij bad met godvrucht en vroeg om gebeden.

Dierbare Echtgenoot met liefde en toewijding hebt ge mij verzorgd. Wat zal ik u daarvoor wedergeven?

Mijne voorspraak hierboven voor al wat u heilzaam is.

En gij, mijn beste Kinderen, blijft den Heer getrouw, blijft uwe Moeder binninnen en Gods vrede zal met u zijn.

Allerbeminnelijkste Heer Jezus-Christus, die ons door uw dierbaar bloed hebt vrijgekocht, hebt medelijden met de ziel van uwen dienaar, opdat zij leve voor u in onverdeelbare liefde welke haar voor immer onafscheidbaar maakt van uw uitverkorenen.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Mevrouw Domien Gustaaf BAEYENS, geboren Maria-Theresia DE BRUYCKER,
Mijnheer Octaaf BAEYENS,
Mijnheer Robert BAEYENS,
De familieën BAEYENS, DE BRUYCKER, DE BOECK, DE SMET, DE RAS,
bedanken Ued. om uwe deelneming in rouw
en gebeden.

Mere. drukk. Sterck & Coppens