

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen, mijn loon
uit Gods hand ontvangen.

(G. Gezelle)

†
VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Francies BAEYENS

zoon van wijlen

Dominicus en Marie Sidonie BAUTERS

geboren te Vlierzele op 26 september
1919 en godvruchtig overleden in de
O.L.Vrouwkliniek te Aalst op
7 september 1992, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken

Lid van de Kristelijke Bond
van de Gepensioneerden en Ziekenzorg.

« Gij die de eenvoud zelve waart,
gij waart de dienaar van ons allen
en nooit hebt gij uzelf gespaard. »

« Gij hebt ons hart voor bitterheid bewaard,
gij hebt gewerkt, gezorgd,
uw troostend woord gesproken. »

« Gij hebt ons graag gezien,
gij hebt uw hart voor ons gegeven
gij die zo groot, zo goed,
en zo eenvoudig waart. »

Gij die mij een thuis hebt gegeven
Cyriel en Leonie, bedankt
door 30 jaar uw lief en leed te delen
en niets was u te veel.

De families BAEYENS, BAUTERS en
UYTENDAELE

danken U zeer oprecht voor de blijken
van deelneming en gebed.

Begraaf. A. BAMBUST - Tel (053) 62 26 74
DE VLIERAKLOK - (053) 80 49 29