

Indien wij met Kristus lijden, zullen wij met Hem verheerlijkt worden. (Rom. 13)

†

BID VOOR DE EEUWIGE RUST VAN
DE HEER

HECTOR BAEYENS

**Echtgenoot van Mevrouw
HENDRIKA GODICHIABOIS**

Geboren te Oosterzele op 6 april 1914 en er
godvruchtig overleden op 11 april 1979.
Gezalfd met het H. Ziekensakrament

Wij moeten ons aan Gods Voorzienigheid onderwerpen, hoe hard zij ons ook voorkomt, omdat God oneindig goed en wijs is.

Welke waarde zou ons aardse leven hebben moest het eeuwig leven niet te wachten staan. Daarom krijgen onze arbeid, onze ziekte en allerlei lasten welke het leven meebrengt een hogere betekenis. Met gelaten vastberadenheid heeft deze dierbare overledene alle moeilijkheden aanvaard en gedragen. Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen, vooral op dit ogenblik dat deze vlijtige huisvader uit het leven wordt weggenomen. Na zo vele jaren hard bakkerswerk, waarop hij terecht zo fier ging, hadden wij hem graag nog jaren op rust gezien.

In onderwerping bidden wij : Uw wil geschiede !

Dierbare echtgenote, kinderen en familie, God heeft anders over onze toekomst beschikt dan wij het ons voorstelden. Dank voor alle zorgen. Blijf elkaar steunen en helpen, naar het voorbeeld dat ik U gegeven heb. Gedenk mij regelmatig in uw gebeden, zo blijven wij in Verrezen Kristus verbonden.

María, moeder van Bijstand, bid voor hem.

De families :

BAEYENS, GODICHIABOIS, VERLIEFDE en
VAN DE PUTTE,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. L. De Brauwer - Bavegem