

†

Bid voor de zieleerust van

DE HEER

JAN-BAPTISTE BAEYENS

echtgenoot van Mevrouw

ANNA UVIN

geboren te Aalst op 27 juni 1899 en er godvruchtig overleden op 5 oktober 1975, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid v. de Bond van het H. Hart en verschillende godvruchtige genootschappen.

Deze man was eenvoudig, vreesde God en verwijderde zich van het kwade.

Hij aanvaarde gewillig al wat hem overkwam en stierf gelaten in zijn huisgezin, aan een ieder gaf hij voorbeeld van moed en deugdzaamheid.

Het geen gij in mij gezien en gehoord hebt.

Volg mijn voorbeeld na en de God des vredes zal met U zijn.

Wees ge groot Maria, mijn grootste steun en zachtste hoop mijner ziel.

Beminde echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, God roept mij tot hem maar mijn liefde sterft niet voor U.

Blijf steeds de Heer getrouw, wandel steeds op de weg der deugd.

Wij zullen elkander eens weder zien in de hemel, waar de tranen van droefheid in vreugde zullen veranderen.

Zoet hart van Maria, wees onze kracht en onze troost.

Heilig Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.

Een laatste afscheidsgroet aan mijn broers, zuster, schoonzuster, familie en vrienden tot hiernamaals. Onze beste dank aan het Wit-Gele kruis voor de goede zorgen die hij van U ontvangen heeft.

O. L. Vrouw van Zeven Smarten ik vertrouw in U en wees onze steun.

Voor uw blijk van sympathie, uw kristelijk medevoelen en vroom gebed danken U van harte :

Mevrouw Jan Baeyens-Uvin,

De heer en mevrouw August Baeyens-Van Den Berghe en zoon,

De heer en mevrouw Jozef Baeyens-Lafon en dochter,

De heer en mevrouw François De Spiegeleer-Baeyens en kinderen,

De families Baeyens. Uvin, Spittaels en Van Oycke.