

De schaduwen bevangen mij.
Mijn hart is snel en broos
maar sneller gaat de dood langs zij
en niets is vruchteloos.

Anton van Wilderode.

†

TOT DIERBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Jozef BAEYENS

Echtgenoot van Mevrouw Irma UYTENDAELE

geboren te Vlierzele op 9 juli 1915 en er
thuis overleden op 28 maart 1992, gesterkt
door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der gepensioneerden.
Oud-Strijder 1940 - 1945

De families BAEYENS, UYTENDAELE,
BAUTERS en VAN DE WALLE

**danken U oprecht voor uw gebeden
en aanwezigheid.**

Zijn glimlach en zijn zorgen
zijn voorbij
zijn lieve aandacht
voor de daagse dingen
die door zijn hoofd
en door zijn vingers gingen
en alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen,
maar géén vraag
en ook geen antwoord
doet de pijn vergeten
die we tezamen
om zijn heengaan leden
en die zal blijven schrijven
nà vandaag.

In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land
laten wij lopen
hem achterna
die hoopte wat wij hopen :
hij is niet méér
dan enkele stappen voor.

Anton van Wilderode.

DE VLIERAKLOK - T. (053) 80 49 29
Begraf. A. BAMBUST - Vlierzele - T. 62 26 74