

"Laat uw licht stralen voor het oog van de mensen"...



Waakt en bidt voor het heil van

MEVROUW

Leonia BAEYENS

weduwe van
Joris VAN BEVER

Geboren te Balegem op 29 januari 1922
en er gelovig in familiekring gestorven
op 27 juni 1998,
begeleid door de H. Ziekenzalving
en de Pauselijke Zegen.

Lid van K.B.G.

Lid van K.V.L.V.

Lid van Ziekenzorg.

Julien VAN BEVER(†),
Jean-Paul en Marie-Jose
UYTTERHAEGEN - VAN BEVER,

De kleinkinderen,

De families BAEYENS, VAN BEVER,
DE LANGE en BAEYENS

*danken U voor uw medeleven
in rouw en gebed.*

Het leven van Leonie doet ons denken aan de uitspraak van Jezus in het evangelie: "Ik ben niet op aarde gekomen om gediend te worden, maar om te dienen" Mt 7,22 't Eerste is zorgen voor eigenbelang; het tweede is denken en bezinnen en werken voor 't welzijn van anderen.

Leonie heeft zichzelf tot het einde toe en totaal gegeven voor haar familie en vele anderen. Daarvoor werkte en zorgde zij van de vroege morgen tot de late avond. Daarvoor deed zij iedere dag haar gebed; daarvoor ging zij trouw naar de kerk en op bedevaart in ons land en naar Lourdes (Fr). Zij heeft vriend en vreemd gediend.

Doch het laatste jaar begon alles lastiger te worden, het thuiswerk, de weg naar de kerk met de wagen, de trage stap. En twee dagen voor het Feest van St.-Petrus en Paulus, twee dagen vroeger dan zij zelf dacht, heeft de Heer haar definitief geroepen.

In de gewijde stilte van de morgen is zij gelovig van ons heengegaan. Alles was volbracht: haar leven, lijden en sterven. Nu wacht haar de kroon op het werk nl. het heerlijk samenzijn met de Verrezen Jezus bij de Vader.

Zij voelde met een moederhart. Zij had de intuïtie van de ernst, de inzet, de zorg en de pijn van de anderen. Zij leefde mee. Voor zoveel onthechting, voor zoveel zorg en steun aan iedereen zeggen wij God dank.

Dank ook aan allen, die om haar bekommerd waren, haar verzorgden, gebed deden en moed inspraken tot verzachting van de pijn.

Heer, wil Leonie nu voor altijd opnemen bij U. O.L.Vrouw van Lourdes en Banneux, wil voor haar en voor ons allen ten beste spreken. Amen.

uitg. van boxstael, balegem - rouwc. porrez.