



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA BAEYENS

Weduwe Jan-Baptist DE RICK

Geboren te Erondegem op 30 juli 1905
en zacht van ons heengegaan
te Mere op Pinksteren, 19 mei 1991.
Gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Lid van de kristelijke bond van
gepensioneerden en K.V.L.V.

—
**Om uw medevoelen en gebed
danken U :**

haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind.

De families :
BAEYENS, DE RICK,
DE BOECK en JANSSENS.

Stil en zacht is moeder van ons heengegaan.
Krachtig en sterk is zij oud mogen worden.
In november echter, werd zij, als door nare
najaarswinden als een boom geschud. Ge-
knakt werd zij naar lichaam en geest.
In het rusthuis te Mere mocht zij terug op
adem komen.

Ze bleef hopen op nieuwe lentebloesems op
zomerzon en een warme thuis. Ons bleef al-
leen de taak haar in deze moeilijke dagen
te omringen met veel warmte en zachte ge-
negenheid.

Op Hemelvaartdag werd ze gezalfd met kracht
op Pinksteren werd haar rijke leven voltooid.
Nu is zij thuisgekomen bij God samen met
haar geliefde man en zoon.

Rijk aan jaren, vol van liefde is zij de lange
weg gegaan, een weg van licht en schaduw,
van vreugde en verdriet.

Moeder was een gelovige, biddende vrouw en
vond daarin de kracht om het leven te aan-
vaarden.

Vorming, kennis en een rijk gemoed maakten
haar tot die krachtige vrouw die met wijsheid
en zorg haar gezin leidde.

Ze stond open voor al het mooie op deze
aarde en leefde graag mee met de parochie
en de verenigingen.

Moeder, wij, uw kinderen en kleinkinderen
en ook de kleine Jessy danken u voor alles
wat gij voor ons gedaan en betekend hebt.
Tot weerziens.

Begraaf. Janssens Urbain

Druk. ILIANO