

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood, de blijdschap en niet het verdriet en dat Hij bij mij is, vandaag en altijd tot in eeuwigheid.



Ten paradijze geleiden de engelen

Mevrouw

Marie-Christine BAEYENS

echtgenote van de Heer

ETIENNE OTTE,

geboren te Zottegem op 26 september 1946
en na een ongeval overleden te Gent
op 23 december 1973 met de hulp van het
sakrament van de zieken.

—
Waakt en bidt, want het uur waarop de Heer U roepen zal is onbekend. 's Morgens vroeg of 's avonds laat, Hij alleen bezit de toekomst, zijn wil is ondoorgroendelijk.

Tegenover de dood staan wij machteloos en soms radeloos. Wij begrijpen er nog minder van als het gaat om een jong leven, dat met één slag uit ons midden wordt weggerukt. Wij vinden alleen een houvast in ons geloof in de beloften van de Heer op een eeuwig leven : « al wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven, ook al is hij gestorven ».

Heer, wij danken U om deze hoop, wij geloven dat onze dierbaren, om wie wij rouwen, bij U blijvend mogen leven.

Marie-Christine is uit dit leven weggegaan, maar niet uit ons leven : iemand die voortleeft in het hart van zijn familie en vrienden, is niet helemaal verdwenen.

Lieve moeder en familieleden, hebt dank voor uw liefde en goede zorgen in de moeilijke omstandigheden van mijn leven. Moge God U sterken in het verdriet en mocht gij ook steun vinden bij mensen rondom u.

Etienne, moge het U verder goed gaan in uw leven.

Goede vrienden en kennissen, mag ik om uw gebed vragen voor mijzelf en mijn dierbaren. Dank U voor uw vriendschap en steun.

De families BAEYENS, OTTE, DE COOMAN,
VAN BOCKSTAELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. J. De Clercq, St.-Maria-Oudenhove