

Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur! (Ev.)



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER

DE HEER

Roger, Alfons BAEYENS

Zoon van wijlen Heer en Mevrouw

Oscar en Marie BAEYENS-VERLIEFDE

geboren te Oosterzele, op 6 augustus 1926 en erschielijk overleden, op 19 november 1975.
Voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Onverwacht komt de Heer om het leven terug te nemen. Bij dit plots afsterven zien wij hoe broos een mensenbestaan is. De mens wikt en regelt maar God beschikt. Daarom is waakzaamheid geboden. «Wees steeds bereid» zegt de Heer in zijn heilig Evangelie.

Deze goede man heeft zware beproevingen gekend. Hij was vriendelijk in de omgang en gedienschtig voor zijn werk en daarom algemeen gewaardeerd. Zijn heengaan zal voor zijn huisgenoten een moeilijk te vullen leegte nalaten.

God, gever van alle leven, nu deze mens ons plots onvallen is, richten wij ons vragend tot U. Beloon hem met blijvende vrede en rust in Uw Rijk van overgankelijk geluk. Vergeef hem alle menselijke tekortkomingen en beloon hem rijkelijk voor al het goede dat hij gedaan heeft.

Goede Familieleden en Vrienden, dit spoedig afscheid valt U zwaar en hard. Dank U voor al uw vriendschap en alle zorgen. Blijf mij in uw dagelijks gebed gedenken.

H. Rochus, parochiepatroon, bid voor ons.

Hr & Mw Hektor BAEYENS-GODICHIABOIS, kinderen en kleinkinderen,
Hr & Mw Gerard GODICHIABOIS-BAEYENS, kinderen en kleinkind,
Hr & Mw Jerome BAEYENS-DE LANDSHEER, kinderen en kleinkinderen,
De families BAEYENS en VERLIEFDE,

gevoelig voor de blijken van deelname in hun
rouw, danken U oprecht.

.....
Uitg. Jozef Rydant, koster, Oosterzele.