



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijneer

Urbain Emiel BAEYENS

zoon van Mijneer en Mevrouw

Polidoor en Assella CLOMPEN

geboren te Ottergem, de 13 Mei 1931 en aldaar godvruchtig overleden de 5 Mei 1956, versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de bond van het H. Hart.

Op de drempel van het leven is hij heengegaan, jong, levenskrachtig, werklustig, zoals ieder hem heeft gekend. Noch zijn krachtig gestel, noch de wetenschap der geneeskunde, noch de goede zorgen mochten de droeve kwaal overwinnen.

God gaf, God nam, zijn H. Naam zij Gezegend, Gods raadsbesluiten zijn niet te doorgronden. Hij staat aan de drempel van de dood zoals van het leven, wij zijn in Gods hand en niemand kan zijn leven met een minuut verlengen.

Eenvoudig, goedhartig, gederstig en werkzaam was hij de steun en de troost van zijn ouders een voorbeeld voor broeders en zusters.

Teergeliefde Ouders nooit had ik gedacht U zo vroeg te moeten verlaten. Ik dank U voor de kristelijke opvoeding, mij gegeven vooral door uw voorbeeld, ik dank U voor Uw zorgen aan mijn ziekbed.

Beste Broeders en Zusters, ik dank U voor Uw genegenheid. Is de scheiding pijnlijk, droogt Uw tranen. Vanuit de hemel blijf ik voor U bidden en eens zien we elkander weder in het hemels Vaderhuis. Gij allen, die mij dierbaar waart, gedenkt mij in Uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

†

Mijneer en Mevrouw BAEYENS-CLOMPEN,

zijn ouders

Mejuffer Cécile BAEYENS.

Mejuffer Gabrielle BAEYENS.

Mijneer Richard BAEYENS.

Mejuffer Marie-Louise BAEYENS.

Mijneer André BAEYENS.

Mejuffer Lisette BAEYENS.

zijn zusters en broeders

De familiën BAEYENS, CLOMPEN, DE SADELEER, DE SADELEER.

Danken U voor de gebeden en blijken van deelneming hun betoond in hun rouw.

.....
Uitg. Paul Huvet, Ottergem.