

" Toch buigen wij het hoofd...
" Uw wil, O God, zij stil geloofd !
(G. Gezelle)



Gerard Bagué

echtgenoot van

Hilda Van den Heule

geboren te Ronse op 28 oktober 1928
en plots overleden op 22 oktober 1982.

O Gij, die kommrend sterven moest, en Väder
waart
en mij liet leven, en me teder léerde leven
met uw zacht spreken, en uw strelend hande-
beven
en, toen ge stierft, wat late zon op uw en baard.
(Karel van de Woestijne)

Pa, jij moest onder de mensen zijn, jij hield
van ze zoals ze van jou hielden. Nooit was er
een babbel teveel voor je : thuis, bij vrienden,
in de bank...

Graag liep je met je laarzen aan door de vel-
den, door de weiden bij je dieren, toen ook die
laatste keer...

Je was 'vader' voor ons, sàmen met ma leer-
de je ons spreken, lachen en werken. Je leerde
ons leven...

Pa dankjewel.

De familie dankt voor uw medeleven.

Rouwdienst Aelvoet