

"Wie de Heer vreest, gaat het goed op het eind,  
Hij vindt gena op de dag van zijn dood".

Boek der Wijsheid I. 11-12.



**Bid voor de ziel**

van de Heer

## **Julien, Léon, Frederik BAGUÉ**

echtgenoot van Mevrouw

### **Malvina VAN HOECKE**

geboren te Ronse op 11 september 1895, en er  
schielijk maar niet onvoorbereid overleden op  
28 september 1963, gesterkt door de  
genademiddelen van de H. Kerk.

---

Julien was bereid om de eeuwigheid in te gaan,  
want hij had een voorgevoel dat de dood voor  
hem plotseling en onverwacht zou komen.

Hij ging trouw naar de Kerk en was in de  
huiselijke kring een voorbeeld van gebed. Alles  
heeft hij overgehald voor zijn echtgenote en zijn  
kinderen. Voor de overeenkomst in zijn huis,  
voor de opvoeding en de vooruitgang van zijn  
kinderen heeft hij gewerkt al de dagen van zijn  
leven.

Dit laatste jaar werd zijn geduld door de ziekte  
op een harde proef gesteld, maar terzelfder  
tijd kwam zijn deugd in het licht.

Toen is hij vol vertrouwen naar God gegaan.

Geliefde vrouw, kinderen en kleinkinderen,  
familie en goede vrienden, weet dat ik U tot  
het laatste heb bemind. Ik was zo gelukkig in  
Uw midden !

Kinderen, eert uw moeder. Laat uw leven zijn  
en blijven, een arbeidzaam leven, een leven van  
vrede en liefde onder elkaar.

Mijn dankbaarheid is eeuwig. Vergeet mij niet  
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht.

O. L. Vrouwke van Altijdurende Bijstand,  
patrones van mijn geliefde parochiekerk, bid  
voor mij.

Bidt de 4 akten a. u. b.

Mevrouw Julien BAGUÉ, geboren Malvina  
VAN HOECKE ;

Heer en Mevrouw Gerard BAGUÉ - VAN  
DEN HEULE en kinderen ;

Heer en Mevrouw Dion BAGUÉ-DUBAR  
en kinderen ;

De familiën BAGUÉ-WEYTS en  
VAN HOECKE-VAN COPPENOLLE,

danken U van harte voor de  
blijken van deelneming en  
gebed.

---

Drukk. Dubar