

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Arthur B A G U E T**

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Irma VAN DE VIJVER,

geboren te Nederbrakel op 28 januari 1885 en er  
godvruchtig overleden op 4 maart 1965,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918

"Gedenk o mens, dat gij van stof zijt en tot de stof der aarde zult wederkeren, Met deze woorden hebben we met assewoensdag de gelovigen eraan herinnerd dat inderdaad de mens sterfelijk is, en dat al het tijdelijke dat hij nastreeft, rap voorbijgaat en met de dood in het niet vervalt. Gelukkig zij die door geloof, hoop en liefde in en tot onze Heer hun blikken naar de hemel gericht houden.

De duurbare overledene heeft de lasten van zijn gezin moedig gedragen. Geen werk was hem teveel. Hij deed het uit liefde voor degenen die hem dierbaar waren. Hulpbehoevend geworden, hield hij eraan dat telkens onze Heer werd rondgedragen, Hij ook bij hem welkom was.

Duurbare kinderen en familieleden, ik heb door uw goede zorgen en vriendschap een schone oude dag mogen beleven. Ik dank er U voor. Bij eenieder was ik steeds welkom en niets was U teveel om mij een goede oppas te geven. Blijft me allen gedenken in uw gebeden dan weet ik ook dat ge me niet zult vergeten. Tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families

BAGUET,  
VAN DE VIJVER,  
VAN NIEUWENHOVE,  
GOESSENS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.