

Als wij met Christus sterven, zullen wij met Hem Verrijzen.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**Nestor BAGUET**

echtgenoot van Mevrouw

**Alida VANDENDOOREN**

geboren te Nederbrakel op 2 augustus 1910  
en overleden in de Sint-Franciscuskliniek te  
Brakel - Oprakel op 16 april 1987.

---



**De families BAGUET, VANDENDOOREN,  
ROSCAM en MOTTE,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

---

Druk. A De Borre, Lierde - Tel. (055) 42 20 91  
Begr. - Crem. Piteraerents - Tel. (055) 42 34 86

In de herinnering van allen die deze duurzame afgestorvene gekend hebben zal hij blijven voortleven als een goed, gediensstig en werkzaam man.

Hij hield van zijn gezin, zijn werkterrein, zijn tuin, zijn onmiddellijke omgeving... daar zette hij zich tenvolle in om na de lange wintertijd terug de komende lente tegemoet te gaan... daarvan getuigen zijn laatste inspanningen om er enige maanden verder weer de vruchten van te genieten.

Met de jaren kwamen de herinneringen aan de jeugdijaren nog meer aan de gezichteinder opdagen, waar het toch in de tijd zo gezellig en kameraadschappelijk aan toe ging en de moedertaal onuitwisbaar aan het heiligste op aarde bleef herinneren... daar kwam hij rusten... na de middag... tijdens het eerste lenteweek... de goede week... het werd de inzet van zijn eeuwige rust.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie... mijn dank heb ik niet meer met woorden kunnen vertolken... zulke onvoorziene scheiding komt hard aan. Mensenwoorden schieten hier zeker te kort maar weten wij ons blijvend gestemd in de verrijzeniswoorden van de Heer en in dit Paasgebed: « Gedenk, Heer, degene die Gij in Uw lijdensdagen uit deze wereld tot U geroepen hebt... bewaar hem in Uwe en in onze liefde. Geef dat hij mede mag verrijzen met U als Gij de doden opwekt en elke mens de trekken geeft van Uw Verrijzenisheerlijkheid.