

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven »

†
TROOSTVOL AANDENKEN
aan de Heer

René Baguet

echtgenoot van

Mevrouw **ANDREA COESENS**

Hij was oudgediende van Bezettingleger in
Duitsland ; Opgeëiste 1914 - 18

geboren te Nederbrakel op 31 januari 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Overboe-
lare op 22 juli 1970, gesterkt door het sacrament
van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij hebben de dierbare overledene gekend
als een trouwe echtgenoot, als een liefdevolle
vader. Zijn heengaan uit deze wereld treft ons
diep in het hart. Toch weten wij door ons
geloof, dat hij in Christus heeft geleefd, in
Christus is gestorven en in Christus zal verrijzen.

Hij was een van die stille mensen, van wie wij
mogen zeggen dat hij gans zijn leven in dienst
gesteld heeft van hen die hem dierbaar waren.
Zijn bezorgdheid en zijn minzaamheid zijn hem
bijgebleven tot op zijn sterfbed toe. Zijn blik
gericht op O.L.Heer en met zijn gedachten bij
O.L. Vrouw van de Oudenberg ; zo zagen wij
hem stil en in volle overgave aan Gods wil, van
ons heen gaan. Dat weze voor ons een waar-

borg voor zijn eeuwig leven.

Wij danken God om die trouwe echtgenoot
en goede vader, die zo bezorgd was om alles
wat hem omringde.

De eenvoud die hem kenmerkte, zijn werk-
zaamheid en zijn eerlijkheid in handel en wan-
del zijn voor ons een voorbeeld van schoon-
menselijkheid. Zo zullen wij zijn beeld in onze
gedachten blijven bewaren.

Moge de Heer hem barmhartig zijn en hem
opnemen in het Rijk dat Hij beloofd heeft aan
allen die Hem trouw blijven.

BEMINDE ECHTGENOTE : Ik weet dat mijn
heengaan voor U een zware beproeving is Samen
zijn wij gelukkig geweest ; leed en vreugd heb-
ben wij samen gedeeld. Ook dit offer dragen
wij samen op aan de Heer en Hij zal U de kracht
geven om dat met liefde te doen. Ik dank U
voor uw trouw en liefdevolle zorgen.

GELIEFDE KINDEREN EN KLEINKINDEREN :
Ik heb u steeds met goede zorgen omringd,
weest gij voor moeder een steun en een sterkte
in de moeilijke ogenblikken. Tracht altijd geluk-
kig te leven en gedenk mijn ziel in uw gebed.

O.L.Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

DE FAMILIES BAGUET en COESENS

danken voor uw deelneming.

Drukkerij Pieraert