

Heer,  
Gij hebt haar ons gegeven  
tot ons geluk  
Gij vraagt haar weder:  
wij geven haar terug  
zonder klagen  
maar het hart  
gevuld met droefheid.

†

Vroom aandenken aan  
Mevrouw

### **Elisabeth BAGUET**

weduwe van de Heer Gerard Henau,

geboren te Nederbrakel  
op 15 november 1912 en godvruchtig  
overleden te Ronse op 2 april 1990,  
gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken en stervenden.

—  
Een en al bedrijvigheid en vlijt, wou zij nog  
van geen rust weten, doch de mens wikt  
maar God beschikt. Nu is het echter zo  
vlug gebeurd.

Berustend en gelaten heeft zij haar lot  
gedragen en haar einde tegemoet gegaan.  
Als kristen mens weten wij dat God dikwijls  
onnaspeurlijke wegen uitkiest en met alles  
zijn bedoelingen heeft.

Eenvoudig, goed en rechtschapen, optimist  
en vriendelijk in de omgang, bezorgd om

haar gezin, familie en vrienden, zo hebben  
wij haar gekend.

Moeder, het was goed bij je te mogen  
komen, bij je te mogen zijn. Je heengaan  
doet ons pijn, maar wij bidden dat God je  
mag opnemen in de volheid van het mysterie  
van zijn eeuwige liefde. Samen met vader,  
blijf ons nabij.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vele jaren  
zijn wij samen gelukkig geweest.  
Bewaar onder U die liefde, die vrede, die  
U kenmerken en die mij zo verheugden.  
Ik heb U zo teder liefgehad.

Tot morgen, moeder  
tot morgen, mama  
tot morgen, mémé  
... Als 't God belieft.

Onze Lieve Vrouw,  
gedenk haar die U zo lief had.

De families

BAGUET-WATTEZ, HENAU-DESTERCKE,  
gevoelig voor uw blijken van medeleven  
danken U oprecht.

Namis: woensdag 25 april om 19.30 u.

Rouwleiding bvba «RAOUL», Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel